

# Vasten & Bidden 2019 | *Samen intensief op zoek naar God*

## Onze relatie naar 'buiten'

Voor iedere week van de 21 dagen is er een weekthema, dat is afgeleid van de drie relaties die Jezus' leven op aarde hebben bepaald. De relatie naar **boven** met zijn Vader, naar **binnen** met zijn familie en volgelingen en naar **buiten** met de (gebroken) wereld om Hem heen.

De *Prayer & Worship* avond in week 3 is op dinsdag 29 januari, van 19:30-20:45 uur, in de kerk. Je kunt op verschillende manieren vasten, maar we willen iedereen oproepen om de dinsdagen tot gemeente brede vastendag te maken.

## Gebedskalender week 3, 27 januari – 2 februari

### Dag 15 27 jan De regering van Nederland

*Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid.* (1 Timotheüs 2:2) NBV

Het is een Bijbelse opdracht om alle leiders van het land te eren en voor hen te bidden. Bid dat de leiders van ons land gezond en beschermd zullen zijn, met wijsheid mogen regeren en rechtvaardigheid zullen nastreven.

### Dag 16 28 jan De mensen van Nederland

*Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken.* (1 Timotheüs 2:1) NBV

Nederland is een prachtig land. Dank God dat we hier in vrijheid mogen wonen en bid dat we goede en liefdevolle landgenoten voor iedereen zullen zijn. Zegen de mensen van het land en bid dat ze de liefde van God mogen ervaren.

### Dag 17 29 jan De steden en dorpen waar we wonen en haar leiders

*Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.* (Jeremia 29:7) NBV

We wonen niet voor niets waar we wonen. Ons dorp, onze stad heeft van alles te bieden, maar er zijn ook uitdagingen, armoede en verdriet. Bid voor iedereen die in jouw woonplaats woont, vraag God om te laten zien wat en hoe je iets mag betekenen en bid voor de burgemeester, wethouders en andere leiders.

### Dag 18 30 jan Onze zendelingen

*Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is.* (Efeziërs 6:19-20) NBV

Op verschillende plekken in de wereld steunen we mensen die hulpverleners en het Goede Nieuws delen, in woord en daad. Italië, Israël, Pakistan, Moldavië, Europa en Nederland zelf. Zij brengen ontzettend veel offers. Laten we ze zegenen met wijsheid, vrijmoedigheid, liefde en volharding. Bid ook om bescherming!

### Dag 19 31 jan Kerk met beide benen in de buurt

*Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.* (Mattheüs 5:16) NBV

Het is ons verlangen om kerk te zijn waar we wonen. Bid dat je in jouw straat, buurt en dorp of stad een lichtbrenger zult zijn. Dat je met Gods ogen naar je directe omgeving kijkt en dat wat je hebt – hoe klein ook – weet in te zetten, zodat Jezus daar doorheen een wonder kan doen in de levens van mensen.

### Dag 20 1 feb Huwelijken, families en gezinnen

*Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. (...) Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man.* (Efeziërs 5:21,33) NBV

Huwelijken, families en gezinnen kunnen prachtig zijn, maar ook een bron van verdriet, pijn en teleurstellingen. Heel veel mensen ervaren gebrokenheid in deze relaties. Laten we bidden dat we het vermogen ontvangen om nederig te zijn, het beste voor de ander te zoeken, te volharden in de liefde en de kracht ontvangen om te vergeven en vergeving te aanvaarden.

### Dag 21 2 feb Mijn plaats van invloed

*Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.* (Handelingen 2:47) NBV

Overall waar je bent en komt, oefen je invloed uit. Positief, of negatief. We mogen leren om zo invloedrijk te leven, dat mensen in onze omgeving door ons doen en laten worden gezegend en nieuwsgierig worden naar God. Bid dat je invloed zult uitoefenen voor Gods Koninkrijk.