

# Vasten & Bidden 2019 | *Samen intensief op zoek naar God*

## Onze relatie naar 'boven'

Voor iedere week van de 21 dagen is er een weekthema, dat is afgeleid van de drie relaties die Jezus' leven op aarde hebben bepaald. De relatie naar **boven** met zijn Vader, naar **binnen** met zijn familie en volgelingen en naar **buiten** met de (gebroken) wereld om Hem heen.

De *Prayer & Worship* avond in week 1 is op dinsdag 15 januari, van 19:30-20:45 uur, in de kerk. Je kunt op verschillende manieren vasten, maar we willen iedereen oproepen om de dinsdagen tot gemeente brede vastendag te maken.

## Gebedskalender week 1, 13-19 januari

### Dag 1 13 jan 21 dagen van vasten & bidden

*Kondig een vastentijd af en roep op tot een plechtige samenkomst, verzamel de oudsten en alle inwoners van het land in de tempel van de HEER, jullie God, en roep luid tot de HEER! (Joël 1:14) HSV*

We komen met een doel, een verlangen naar God de komende 3 weken. Bid om standvastigheid, vraag of God tot je wil spreken, je dichter bij Jezus zult komen en de troostvolle en krachtige aanwezigheid van de Heilige Geest mag ervaren.

### Dag 2 14 jan Opruiming

*Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang, ik vastte en riep de God van de hemel aan. (Nehemia 1:4) NBV*

Onderzoek jezelf vandaag en de komende 3 weken. Geef God de ruimte om duidelijk te maken wat je moet opruimen en waar je kunt veranderen. Onderneem de daarvoor noodzakelijke actie, maar besef dat het tegelijk en in de eerste plaats Gods genade is waardoor we kunnen veranderen.

### Dag 3 15 jan Geduldig wachten

*In die dagen was ik, Daniël, drie volle weken in de rouw. Smakelijk voedsel at ik niet, vlees en wijn kwamen niet in mijn mond, en ik wreef mij niet in met olie tot er drie weken verstreken waren. (Daniël 10:2-3) NBV*

Drie weken is Daniël aan het vasten. Dan spreekt God door een engel tot hem, die vanaf de eerste buiging van Daniël naar hem toe kwam, maar werd tegengehouden door een demonische vorst. Wachten. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom we moeten wachten, maar laat wachten niet uitlopen op verslappen. God wil tot jou spreken!

### Dag 4 16 jan Volledige overgave

*Vrienden, jullie weten hoe goed God voor ons is. Daarom vraag ik jullie: Geef jezelf als een geschenk aan God. Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen. Dat betekent: leef als mensen die bij God horen. Want dat is de juiste manier om God te vereren. (Romeinen 12:1) BGT*

In het licht van Gods genade en goedheid kunnen we niet anders dan ons hele leven te geven aan Hem. Niet 80%, niet 90%, niet 99%, maar ons 100% toegewijd aan God. Ieder uur van iedere dag is voor Hem en voor Zijn doeleinden. Geef jezelf aan Hem.

### Dag 5 17 jan Jezus is onze Redder

*Maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. (2 Timotheüs 1:10) NBV*

We bidden dat we Jezus' offer aan het kruis ten volle kunnen aanvaarden. Zelfs als we dit hebben gedaan, kunnen we nog steeds verder groeien in de aanvaarding van genade.

### Dag 6 18 jan Jezus is onze Vriend

*Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. (Johannes 15:15) HSV*

We bidden voor onze vriendschap met Jezus die zichtbaar wordt in vertrouwelijk delen van ons leven met Hem.

### Dag 7 19 jan De kracht van de Heilige Geest

*In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. (1 Korintiërs 12:7) NBV*

We bidden om de krachtige werking van de Heilige Geest, voor Zijn gaven en Zijn vrucht (het karakter van Jezus) in ons leven.